

KRINGWERK

2016 - 2017

AKTIVITEITEN RONDOM BEZIELING EN VERBINDING

VOORWOORD

Voor u ligt een brochure waarin een waaier aan verleidingen wordt aangeboden.

Stelt u zelf maar een menu naar keuze samen. Over weken en maanden kan dat een rijk 7-gangen menu zijn, of een enkel gerechtje, een amuse om even van te proeven.

Een groepje koks, in nieuwe samenstelling bijeen, heeft diverse *Zeeuwse zoete, zilte zaligheden* op de kaart gezet. Van films, via het tafelen met Levinas, nemen we u mee naar voettochten en vieringen met kinderen, van een avond met Chagall naar moskeebezoek, van bezinning op voltooid leven naar een altijd weer nieuw begin van zingen. Komend jaar staan we stil bij 500 jaar Reformatie, ook in Zeeland. Een watermerk van Protestants geloven is – zingen, toch? Dat laatste gaan we een heel seizoen doen, met een zangapothecose in de zomer van 2017.



Laat deze menukaart vol activiteiten maar eens op u inwerken. Wij hopen natuurlijk dat u zich door één of meerdere smaken laat verleiden. Die “wij” zijn een paar koks die niet alleen in eigen keuken apart willen koken. Als gemeenten en parochies kleiner worden in omvang, hoeven ze nog niet aan betekenis, aan smaak minder te worden. In dat perspectief zien wij het zoeken naar een groeiende samenwerking tussen kleine kerken in de Zak, met de Damiaan parochie en met het 't Kerkje van Ellesdiek, dat een eigen unieke plek heeft op het gebied van ontmoeting, bezinning en cultuur in onze regio.

Door verdere samenwerking ontstaan meer plekken voor ontmoeting, kansen voor verbinding en, wie weet, ook voor bezieling. Dat proces is al gaande. Op bestuurlijk gebied worden verdere stappen gezet voor samenwerking tussen kerkelijke gemeenten in onze Zak van Zuid-Beveland. Daarover is meer te lezen in Kerkwijzer, onder de rubriek *Geloven in de Zak* en op de gelijknamige website.

Het eerste ontwerp van het overkoepelende logo voor *Geloven in de Zak* staat onderaan in de cirkel op de voorkant van deze brochure. Als eerste beeldvanger heeft het dienst gedaan, het afgelopen jaar. Nu wordt het tijd voor een nieuw ontwerp. We schrijven op deze plek een prijsvraag uit. Een “select” groepje mensen uit de Zak gaan we vragen als jury. Het gekozen ontwerp wordt natuurlijk beloond en zijn of haar naam blijft vermeld in het copyright. Wie gaat deze uitdaging aan?

Wij zien er naar uit om u te ontmoeten. Deze bijzondere menukaart biedt daarvoor kansen. Vergeet niet: the proof of the pudding is in the eating!

Wiel Hacking, Arie van der Maas, Mathilde Meulensteen, Engel Reinhoudt,
Egbert Rietveld, Philip van Wijk, Marjo Wisse

500 jaar zingen met Luther en Calvijn

Het nieuwe toerustingseizoen valt in het jaar dat 500 jaar Reformatie wordt gevierd. Wat is er mooier dan om daar zingend en musicerend aandacht aan te geven? Dat halve millennium heeft prachtige kerkmuziek opgeleverd. Daar willen we wat mee doen! Met een projectkoor, een kerkmuziekavond en een gezamenlijke dienst op 29 oktober 2017 geven we daar invulling aan.

Het projectkoor

Onder de enthousiaste leiding van Nico Vlaming, (emeritus)predikant en kerkmuziekkenner uit Kortgene (hij was lid van de eindredactie van het Liedboek 2013) starten we een projectkoor, dat een aantal liederen en een evangeliemotet zal instuderen. Die liederen worden gekozen uit de vijf eeuwen van het protestantisme. Oud en nieuw!

Er wordt gerepeteerd op 21 en 28 oktober 2016, ter voorbereiding op de kerkmuziekavond op 31 oktober.

Locatie: Dorpskerk te Heinkenszand.

Aanvang: 19.30 uur

Een mooie gelegenheid om leden van de verschillende zanggroepen en cantorijen uit de deelnemende gemeenten bij elkaar te brengen. En natuurlijk zijn ook andere zangers hartelijk welkom.

Wil je meedoen, geef je dan per mail (dan kunnen we je ook de te zingen stukken sturen) op bij een van onderstaande adressen:

Ab Faase	marabfa@gmail.com
Bert Alderliesten	bert@alderliesten.com
Stoffel Gunst	sgunst@hetnet.nl
Jos Roelse	roelse-rensens@hetnet.nl
Nico Vlaming	nico.vlaming@planet.nl
Philip van Wijk	post@wijkpredikant.nl



En vergeet niet om ook anderen aan te steken met je enthousiasme!

De kerkmuziekavond

Op 31 oktober 2016 vindt de landelijke start plaats van de herdenking. Op die datum organiseren we een kerkmuziekavond in de Dorpskerk te Heinkenszand. Daar zingt het projectkoor de eerste keer, en staat er veel samenzang op de agenda. Stoffel Gunst laat ons genieten van orgelmuziek, en een trio verrast ons op kamermuziek! Er zijn in de traditie van het protestantisme immers prachtige composities geboren.

En we hopen dat de avond aanstekelijk werkt, zodat nog meer zangers zich melden voor het projectkoor, want ook in de loop van het seizoen willen we nog meer beleven en laten horen! Naar de kansen daarvoor zijn we nog op zoek.

Aanvang: 20.00 uur

De gezamenlijke dienst

Op 29 oktober 2017 vieren we in een gezamenlijke dienst de Reformatieherdenking. De deelnemende kerken in de dorpen houden voor één keer hun deuren dicht, en we trekken op naar de Mariakerk in Nisse. Daar is dan opnieuw ruim aandacht voor kerkmuziek met het projectkoor en samenzang.

Samengevat:

datum	plaats	activiteit
21 oktober 2016	Dorpskerk Heinkenszand	repetitie projectkoor
28 oktober 2016	Dorpskerk Heinkenszand	repetitie projectkoor
31 oktober 2016	Dorpskerk Heinkenszand	kerkmuziekavond
29 oktober 2017	Mariakerk Nisse	gezamenlijk kerkdienst Reformatieherdenking

Gelegenheidskoor voor de gezamenlijke dienst van 16 oktober.

Losstaand van het hierboven genoemde projectkoor geldt deze zangreeks, vroeg in het seizoen: zondag 16 oktober is er een gezamenlijke dienst met de 9 kleine protestantse gemeenten in de Zak. We zijn op zoek naar gastzangers die al zingend met elkaar als gelegenheidskoor willen meewerken aan deze dienst. Er zijn een aantal liederen uitgezocht van éénstemmig tot een drie of vierstemmig lied afhankelijk van de aanwezigen. In vier avonden willen we deze liederen instuderen.

Data: 4 dinsdagavonden: 20 en 27 september, 4 en 11 oktober.
Locatie: Bethelkerk, Coudorp 1 te Nieuwdorp
Aanvang: 19.30 uur
Dirigent: Anko Vleugel
Informatie: Mathilde Meulensteen tel. 0118-850942 Mathilde@Meulensteen.nl
Aanmelden mag maar hoeft niet en neem vooral uw 'zanglustige' geloofsgenoten mee!

Symbolisch bloemwerk 16 oktober

Uiteraard hoort er in de gezamenlijke dienst op 16 oktober symbolisch bloemwerk thuis. De teksten en het thema zijn er al, over het bloemwerk zijn al wel ideeën maar die moeten nog verder uitgedacht en natuurlijk uitgevoerd worden.

Wie het leuk vindt om mee te denken over wat de mogelijkheden zijn en hoe we de teksten en/of het thema tot leven kunnen brengen met allerlei (natuurlijke) materialen kan zich aanmelden bij Evelien Apeldoorn.

Telefoonnummer: 0113-656502, emailadres: e.apeldoorn@zeelandnet.nl

Donderdag avond 6 oktober ben je om 19.30 uur welkom bij Evelien, van Tilburghstraat 17 in Driewegen

Avond met Chagall

Een wereld vol kleur, mystiek en joods leven, vastgelegd in vele schilderijen, tekeningen, wandtapijten, mozaïek en glas-in-lood ramen, vormt de indrukwekkende erfenis die ons is nagelaten door Marc Chagall (Witebsk 1887-1985). Met zijn grote verbeeldingskracht, zijn gebruik van zowel joodse als christelijke symboliek, weet deze hartstochtelijke kunstenaar ons te raken, tot op de dag van vandaag. Een reeks van kleurrijke beamerbeelden voert ons langs plaatsen over heel de wereld, waar deze grootmeester van de kunst en verbeelding zijn sporen heeft achtergelaten.

Een boeiende avond met Marc Chagall, *een dichter met de vleugels van een schilder*. Laat je meenemen op de vleugels van Chagall, een prachtmens, gedreven door mystiek en hoop, een mens ook die de tekenen van zijn tijd verstond en vorm wist te geven. Welkom!



Datum: Donderdag 8 december
Locatie: Dorpskerk, Dorpsstraat 71 Heinkenszand
Aanvang: 20.00 uur (inloop met koffie, vanaf 19.30 uur)
Leiding: Ds Egbert Rietveld
Deelname via: ds.e.j.rietveld@gmail.com

Kring “Wij zijn de eersten niet”

We lezen opnieuw levensverhalen van mensen uit de Bijbel, uit de geschiedenis van kerk en samenleving. Hoe inspireren zij ons? Een boeiende tocht langs vrouwen en mannen in hun kracht en kwetsbaarheid, van de Bijbelse profeten als Amos, Ezechiël, van Martin Buber, Elie Wiesel, Angela Merkel en Desmond Tutu in onze tijd.

Op die tocht komen we weer in contact met vrienden, leraren, vaders, moeders, die van invloed zijn op degenen die we nu zijn. Op wiens schouders sta je en wie draag je mee, als een schat of als een last?



Data: woensdag 12 oktober; dinsdag 15 november;
woensdag 11 januari; dinsdag 14 februari
Locatie: Bergweg 2 's Heer Abtskerke
Aanvang: 10.00 – 11.30 uur
Leiding: Egbert Rietveld
Deelname via: ds.e.j.rienveld@gmail.com 06-34104659

Aan tafel met Levinas

“Als niemand luistert naar niemand, vallen er doden in plaats van woorden”, dat is nog steeds een tekst van een bekende mensenrechtenorganisatie die ons uitdaagt tot nadenken – en tot een goed gesprek. Een goed gesprek, ontmoeting met anderen, is de inzet van een viertal avonden.

Twee avonden staan naast eten en drinken een paar pittige stellingen en vragen op het menu.

Een werkelijk goed gesprek begint met de wederzijdse inzet om de ander, tegenover je, te willen kennen. Dat vraagt moed en ook kwetsbaarheid, om je *door het gelaat van de ander* te laten richten en leiden. Als geen ander is de Franse filosoof Levinas, maar ook Martin Buber, ons voorgedaan in dit denken en leven vanuit dialoog.

De filosoof kan ons helpen bij het ontwikkelen van een nieuw zicht op oude, verouderde godsbeelden, omdat hij fundamenteel en eerst op de Ander wijst in wiens aanwezigheid wij ons mens-zijn kunnen ontdekken en daarvoor verantwoordelijk worden gehouden.

Het zou wel eens verlichtend kunnen werken om de moeite en bezwaren, die veel mensen hebben met en tegen de traditionele geloofsleer, naast zich neer te leggen en als het ware een nieuwe visie te ontwikkelen op geloof en ethiek.

Een kenner van Levinas, Dick van Biemen, is de eerste avond gastspreker. Hij zal ons inleiden in het denken van Levinas.

Ontmoeting en gesprek met de ander als tegenover, een ronde of vierkante tafel, met koffie maar ook een goed glas wijn, zijn daarvoor een natuurlijke biotoop.

Daar zorgen we voor – weet je welkom op deze avonden met Levinas aan tafel!



Data: 19 oktober aanvang: 19.30 uur
2 en 16 november
aanvang maaltijden met gesprek: 18.00 uur
30 november
aanvang slotavond: 19.30 uur
Locatie: Protestantse kerk, Zandkreeekstraat 31 Lewedorp
Organisatie: Engel Reinhoudt; Egbert Rietveld;
Ineke van Hasselt; Nelly Alderliesten

Aanmelding voor één of meerdere avonden is mogelijk,
via: nellie@alderliesten.com 06-11645173

Leeskring in de Zak

Al bijna 15 jaar bestaat er een leeskring met deelnemers uit Ellewoutsdijk, 's-Heer Abtskerke en Heinkenszand.

We komen ongeveer 1x in de 4-6 weken bij een van de gespreksleden thuis en lezen samen een boek. De tekst van het boek bespreken we daarna met elkaar.

Boeken die aan de orde zijn geweest zijn o.a. Carel ter Linden, Wandelen over het water, Marc-Alain Ouaknin (rabbijn), De Tien geboden, De Doornse Catechismus en Christiane Berkvens/Ad Alblas, Catechismus van de Compassie.

Nu zijn we bezig met een boek dat samengesteld is door Jan Offringa en Evert van Baaren, God is niet te vangen. Dit boek heeft als ondertitel 'Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof'.

Deze ondertitel geeft aan hoe de gesprekken verlopen: af en toe onorthodox over geloven in een veranderende tijd.



Als u belangstelling hebt om kennis te maken, of mee te doen, kunt u contact opnemen met Joost Janse, tel 562979, email: laska98@zeelandnet.nl

Gesprekskring

In 's-Heer Arendskerke bestaat een gesprekskring onder leiding van pastor Harrie Buijssen en dominee Marjo Wisse. Het is een regionale oecumenische groep die eens per maand samenkomt om met elkaar artikelen van levensbeschouwelijke aard uit kranten en / of tijdschriften te bespreken. Omdat de onderwerpen per bijeenkomst worden gekozen, kunnen nieuwe deelnemers makkelijk invoegen. De samenstelling van de groep is in de loop van de jaren regelmatig gewisseld. Openheid en respect voor ieders mening zijn gebleven. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!



We komen bij elkaar op de laatste dinsdag van de maand, 's middags om 14.00 uur in de pastorie van 's-Heer Arendskerke, Slotstraat 63. De data voor het seizoen 2016-2017 zijn: 27 september, 25 oktober, 29 november, 31 januari, 28 februari en 28 maart.

Wie zich voor 15 september aanmelden, krijgen het artikel dat in september wordt besproken toegestuurd. Aanmelden bij: M.J. Wisse, Slotstraat 63, 4458 BL 's-Heer Arendskerke, e-mail: m.j.wisse@kpnmail.nl, tel. 561322

Toerustingsavond pastoraat 'Voltooid leven'

Op 4 oktober 2016 zal ds. B. de Graaf met ons spreken over 'voltooid leven'. Als we spreken over 'voltooid leven' gaat het niet alleen over mensen die ziek zijn en bij wie het einde nadert, maar ook over mensen die oud zijn en niet levensbedreigend ziek maar toch hun leven als 'voltooid' zien. Deze mensen ontmoeten wij bij onze pastorale contacten. Daarom is het goed om met elkaar over dit onderwerp na te denken en in gesprek te gaan.

De avond is in eerste instantie bedoeld voor ouderlingen en bezoekmedewerkers, maar ook andere belangstellenden zijn welkom.

De avond wordt gehouden in de consistorie van de protestantse kerk te Lewedorp aan de Zandkreekstraat en begint om 20.00 uur.
Contactpersoon: Marjo Wisse, email: m.j.wisse@kpnmail.nl, tel. 561322

Geloven met kinderen - kinderdiensten

“Wat doen we eigenlijk met jonge kinderen en hun ouders? We dopen de kinderen en doen verder eigenlijk niks totdat de kinderen jaren later misschien met hun ouders meegaan naar de kerk en de kindernevendienst bezoeken.” Die vraag was een aantal jaren geleden aanleiding om in de protestantse gemeenten Borssele, 's-Heer Arendskerke en Lewedorp de doopouders bij elkaar te roepen en hun de vraag voor te leggen wat zij en de kerkelijke gemeente voor elkaar kunnen betekenen. Daaruit kwam onder meer het verzoek om af en toe diensten te organiseren waarin speciale aandacht is voor jonge kinderen en hun ouders. De protestantse gemeente Nieuwdorp haakte vanaf het eerste begin aan bij het initiatief.



De eerste kinderdienst in dit kader werd gehouden te Borssele in 2010. Sindsdien wordt jaarlijks bij toerbeurt in een van de deelnemende dorpen een kinderdienst georganiseerd. De kinderdienst van 2017 zal plaatsvinden op 5 februari te Lewedorp. Rondom deze kinderdiensten worden ook andere activiteiten georganiseerd, afhankelijk van de wensen en de beschikbare menskracht. Zo is er een keer kliederkerk gehouden en was er in 2016 voor het eerst een paasviering voor jonge kinderen.

Aan het begin van het seizoen 2016-2017 komen we op donderdag 6 oktober 2016 om 20.00 uur bij elkaar in de pastorie van 's-Heer Arendskerke, Slotstraat 63, om te brainstormen over de plannen voor het nieuwe seizoen. Van harte nodigen we belangstellenden (jonge ouders, leiding van kindernevendienst) uit de regio uit om met ons mee te denken en te werken. Vaak vormen jonge kinderen en hun ouders in de plaatselijke gemeente een kleine groep. Door samen te werken kunnen we veel voor elkaar betekenen.

Welkom op 6 oktober! 20.00 uur, pastorie van 's-Heer Arendskerke.
Contactpersoon: Marjo Wisse, email: m.j.wisse@kpnmail.nl, tel. 561322

De wereld draait door

We leven in een wereld met ongekend snelle ontwikkelingen op allerlei gebied. De digitale ontwikkelingen hebben onze manier van communiceren veranderd. De medische ontwikkelingen gaan razend snel. Kunstmatige intelligentie klopt aan onze deur en zal enorme gevolgen hebben. Maar ook op sociaal-maatschappelijk gebied staat de wereld niet stil. Welke vragen stellen ons al die ontwikkelingen? Mag alles wat kan? Verandert de manier waarop we mens zijn? Genoeg om van tijd tot tijd dieper over door te denken. Met elkaar van gedachten te wisselen, ook in het licht van onze roeping als christenen. De online krant De Correspondent biedt vaak goede bezinnende artikelen met achtergrondjournalistiek. Trouw en andere bladen ook. Er zijn goede documentaires. Genoeg materiaal om eens een paar keer bij elkaar te komen om te bezinnen en te praten. We bieden drie gespreksavonden aan.

De onderwerpen worden t.z.t. in de kerkbladen bekendgemaakt, en de artikelen of links kunnen worden toegezonden.

Data: 8 november; 10 januari; 21 februari
Locatie: PKN kerk Driewegen, Van Tilburghstraat 27
Aanvang: 20.00 uur
Leiding: ds. Philip van Wijk
info: tel. 06 55702229, email: post@wijkpredikant.nl

Dementie

Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie in hun naaste omgeving. We willen op een tweetal avonden bij dit thema stilstaan.

Dr. A.M. Boon, neuroloog (voorheen verbonden aan het ADRZ in Goes), zal ons op de eerste avond op begrijpelijke manier inzicht verschaffen in de verschillende vormen van dementie en de medische achtergronden.

Paulien Tazelaar, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, en Maaïke van Dijke – van 't Leven, kerkelijk werker / geestelijk verzorger, beiden werkzaam bij de SVRZ, zullen ons op de tweede avond iets vertellen over de hulp aan en omgang met dementerenden en vormen van zorg en ondersteuning voor mantelzorgers.

Data: 1 en 15 februari 2017
Locatie: Maria kerk te Nisse
Aanvang: 20.00 uur
Deelname via: Ds. Philip van Wijk
email: post@wijkpredikant.nl, tel. 06 55702229

'Kwetsbaar mens-zijn': sleutel tot goed leven

Kennismaking met de spiritualiteit van Jean Vanier.

Jean Vanier (1928) is een Canadees katholiek filosoof en humanitair activist. Hij is de grondlegger van de internationale L'Arche beweging, een internationale organisatie die leefgemeenschappen opricht waar personen met een ontwikkelingsstoornis samenwonen met de personen die hen bijstaan. In de zestiger jaren van de vorige eeuw creëerde hij de eerste leefgemeenschap in Frankrijk waarna talrijke leefgemeenschappen overal ter wereld werden opgericht.

Hij heeft een groot gedeelte van zijn leven in het teken gesteld van mensen die gemarginaliseerd zijn geworden door de samenleving. Hiervoor heeft hij veel erkenning gekregen en in 2015 ontving hij de vermaarde Templeton Prize voor zijn inzet. In zijn spiritualiteit, zijn leven en geloven, staan kwetsbaarheid en verbondenheid centraal:

“De boodschap van het evangelie is eenvoudig. Het gaat over het geroepen zijn om vriend te worden van Jezus. Het gaat over verbondenheid met Jezus en met elkaar, over leven zoals Jezus, over liefhebben en geliefd worden.”

“Onze maatschappij schuwt zwakheid en verheerlijkt kracht. Door zwakheid te aanvaarden, kunnen we echter op een nieuwe wijze leren leven en groter medeleven, vertrouwen en begrip ontdekken. De erkenning dat iedereen meetelt, heeft buitengewone consequenties voor de manier waarop we leven en onze gemeenschappen opbouwen.”

Tijdens een drietal avonden zullen we aan de hand van enkele video - fragmenten en het lezen en bespreken van een aantal teksten nader kennismaken met Jean Vanier en zijn spiritualiteit. Wie al meer wil weten: www.jean-vanier.org



Data: 23 januari, 20 februari en 20 maart,
Locatie: R.K. kerk O.L.V. Hemelvaart, Hoofdstraat 58 te Ovezande
Aanvang: 19.30 uur
Organisatie: Arie van der Maas en Wiel Hacking.
Deelname via email: apvdmaas@zeelandnet.nl wielhacking@gmail.com
06-13423121 06-17 598 152

Geloven we dat nog?

We herdenken 500 jaar Reformatie. De kerk heeft in die tijd niet stil gestaan. Voor Luther was de brandende vraag: hoe krijg ik een genadige God? Maar is dat een vraag die we nu nog stellen? De wereld is enorm veranderd, en daarmee ook de vragen naar ons christen zijn. Wat is er in ons geloven veranderd? Op twee kringavonden kijken we naar kernaspecten van het geloof van de Reformatie in relatie tot ons geloof nu. Als we nu een 'catechismus' zouden moeten schrijven, wat komt daar dan in te staan?

Data:

27 januari: "Wat is uw enige troost?" Kernen van geloven in de Heidelberger Catechismus

14 maart: "De Tien Geboden" Ethiek in de catechismus: wat kunnen we er nog mee?

Locatie: Johannes de Doper kerk te 's-Heer Abtskerke

Aanvang: 20.00 uur

Leiding: Ds. Philip van Wijk

Deelname via email: post@wijkpredikant.nl, tel. 06 55702229

Kennismaking met Islam en Moskee

We kunnen er niet omheen: Islam als godsdienst, levensovertuiging en levenswijze is niet meer 'ver van ons bed'. Ze vraagt elke dag opnieuw de aandacht, in het nieuws, in discussies in politiek en samenleving en soms ook aan de borreltafel. Er wordt steeds meer over de Islam gesproken maar wat weten we er eigenlijk van?

Voor allen die belangstelling hebben en zich open willen stellen voor ontmoeting organiseren we een tweetal avonden: 'kennismaking met Islam en Moskee'

Op dinsdag 1 november om 19.30 uur zal de heer Dick de Vries in de Hervormde kerk van Oudelande een inleiding houden over 'Ontmoeting met Islam'. Dick de Vries heeft behalve geschiedenis, ook Arabisch en cultuurgeschiedenis van de Islam gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is meelevend lid van de Protestantse kerk, woont momenteel in Oostburg maar verhuist binnenkort naar Goes.



Op dinsdag 22 november brengen we een bezoek aan de Turkse Yildirim Beyazit Moskee in Middelburg die een functie heeft voor heel Midden Zeeland. We zullen daar ontvangen worden door een delegatie van het Moskeebestuur en vragen kunnen stellen die ons bezig houden of die op komen tijdens het bezoek. Zo mogelijk zullen we ook het avondgebed in de Moskee bijwonen.

Nadere informatie over het bezoek aan de Moskee zal tijdens de eerste avond worden gegeven. Wie wel mee wil naar de Moskee op 22 november maar er de eerste bijeenkomst op 1 november niet bij kan zijn: dit is wel mogelijk, maar neem dan even contact op met Arie van der Maas of Mathilde Meulenstein.

Data: 1 en 22 november,

Locatie: Hervormde kerk te Oudelande en Yildirim Beyazit Moskee,
Het Zwin 11, Middelburg.

Aanvang: 19.30 uur

Organisatie: Arie van der Maas en Mathilde Meulenstein.

Deelname via email: apvdmaas@zeelandnet.nl Mathilde@Meulenstein.nl
06-13423121 0118-850942

Films in de Zak van Zuid Beveland

Tussen kwetsbaarheid en kracht op zoek naar verborgen bronnen

Een goed verhaal, dat is iets dat je bijblijft. Niet alleen omdat het een goed verhaal is, maar ook omdat het je aan het denken zet. En misschien geldt dat eens te meer als dat verhaal wordt verteld in visuele beelden. Films kunnen in dat opzicht een krachtig medium zijn om met elkaar in gesprek te gaan. In de Zak van Zuid Beveland willen we, in oecumenisch verband, een aanbod doen om met elkaar te kijken naar en te spreken over een aantal films, die ertoe doen. De verhalen die aan de orde komen houden allemaal verband met het zoeken naar verborgen bronnen van kracht. Deze delicate balans tussen kwetsbaarheid en kracht is leidraad geweest bij het kiezen van de betreffende films. Dat het zoeken naar die balans wordt beschreven vanuit het oogpunt van opgroeiende kinderen, maakt de gekozen films alleen maar interessanter. Hieronder vindt u een overzicht van data, tijden, titels en korte beschrijving.

Maandag 14 november: Kauwboy Jojo

De hoofdpersoon is een levenslustige jongen van 10 uit een gebroken gezin waar de vader stemmingswisselingen heeft en de moeder afwezig is, vindt troost in een onverwachte vriendschap met een jonge kauw. Hij moet de kauw verborgen houden voor zijn vader, want die houdt er niet van dieren in huis te hebben. Door de speciale vriendschap met de kauw en het aanpassingsvermogen dat alleen kinderen hebben, weet Jojo de muur rond het hart van zijn vader te breken.



Maandag 9 januari 2017: Le gamin au vélo

Het verhaal gaat over de 11-jarige Cyril die door zijn vader in een internaat is geplaatst. Maar als zijn vader de belofte hem daar uit te halen niet nakomt, ontsnapt Cyril uit het tehuis en probeert tevergeefs zijn vader weer op te zoeken. Achtervolgd door mensen uit het internaat, wordt hij opgevangen door een jonge vrouw, Samantha.



Maandag 6 maart 2017: The Tree of Life

De elfjarige Jack heeft twee broers en woont bij zijn ouders. Op jonge leeftijd lijkt alles hem toe te lachen. Zijn moeder is lieflijk en vergevingsgezind en zijn vader probeert hem klaar te stomen voor de harde wereld. Dat de wereld inderdaad geen prettige plaats is, leert Jack als hij in aanraking komt met ziekte, lijden en de dood. Als volwassen man wordt Jack een verdwaalde ziel in een moderne wereld die op bijzondere wijze zijn weg probeert te vinden.



Locatie: Eligiuskerk, Burgemeester Lewestraat 11 (ingang rechts van de kerk).

Tijd: van 19.30 tot 22.00 uur. Er is dus gelegenheid om met elkaar na te praten over wat ons in de film heeft geraakt.

De toegang tot de filmbijeenkomsten is gratis. Er wordt, geheel op vrijwillige basis, een bijdrage gevraagd. Als richtbedrag denken we daarbij aan € 5,00. Aanmelden voor de bijeenkomsten is niet noodzakelijk.

Voor nadere informatie:

ds. Egbert Rietveld, T 06-34 104 659,
ds.e.j.rietveld@gmail.com

pastor Wiel Hacking, T 06-17 598 152,
wielhacking@gmail.com

Voettochten in de Zak

Vanaf september 2016 worden voettochten in de Zak van Zuid Beveland georganiseerd vanuit de plaatselijke kerken. In de afgelopen vier voettochten werd verbinding gelegd tussen diverse kerken in de Zak. Bovendien was er tijdens de voettochten langs weeltjes, over dijken en wegelingen volop gelegenheid voor ontmoeting.

In verhalen en uitleg onderweg werd het oude landschap "gelezen". Korte teksten en spreuken gaven ook stof tot bezinning voor onderweg.

Deze inbreng komt ook terug in de komende voettochten. Ook de afsluiting van de voettochten blijft verrtrouwd: na afloop wordt in de kerk van aankomst een eenvoudige maaltijd aangeboden en wordt de voettocht besloten met een korte vesper.



Data:

25 september voettocht vanuit Parochie kerk te Kwadendamme
aanvang: 13.30 uur
naar De Ark te Hoedekenskerke
afsluitende vesper: 17.45 uur

aanmelding via: voettochten@zeelandnet.nl uiterlijk: 22 september

11 december voettocht vanuit de Petrus kerk te 's-Heer Arendskerke
aanvang: 14.00 uur
naar De Johannes de Doper kerk te 's-Heer Abtskerke
afsluitende vesper: 18.00 uur

aanmelding via: voettochten@zeelandnet.nl uiterlijk: 8 december

Franciscusdag

Op zondag 2 oktober 2016 is er in 't Kerkje van Ellesdiek een Franciscusdag.

De dag begint met een natuurwandeling, tijdens welke we 'stilstaan' bij een of twee Franciscaanse thema's. Er is een eenvoudige broodmaaltijd. Broeder Dieleman en Theo van Teijlingen zingen na de middag passende liedjes. Jenne Declair speelt 's middags de monoloog 'Franciscus, de jongleur van Assisi'. De dag wordt afgesloten met een vesper.

Anja Kopmels zingt daarin de Zeeuwse versie van het Zonnelied.



De organisatie ligt bij 't Kerkje van Ellesdiek.

Je kunt de hele dag meemaken, maar ook voor een enkel onderdeel ben je welkom.

Er komt een folder met meer gegevens en hoe je je kunt aanmelden.

Meer informatie: Engel Reinhoudt, 0113 - 351317 of kerkje@ellesdiek.nl

Aanmeldingen voor alle aangeboden activiteiten: bij voorkeur uiterlijk 25 september, per mail, zoals bij elke activiteit vermeld.

Wanneer u toch wat meer bedenktijd nodig hebt, dan kan dat natuurlijk. Graag ontvangen we dan uw opgave om deel te nemen, uiterlijk 14 dagen vóór de betreffende activiteit wordt gehouden. Zie daarvoor eveneens het vermelde e-mailadres.
